



Liedtekst: "Jan Klaassen lied"

De gordijnen zijn gesloten
De lichten zijn nog aan
Alles is nog rustig
Je ziet echt niemand staan

We klappen in de handen
We stampen op de grond
De lampen gaan nu uit
En raad eens wie er komt

Refrein (2x)

Jan Klaassen, Jan Klaassen, Jan Klaassen en Katrijn
Die twee zijn altijd vrolijk
Zolang ze samen zijn

Jan Klaassen zit vol grappen
Hij lacht de hele dag
Ook zit hij vol met kattenkwaad
Hij doet alles wat niet mag
Ook zit hij vol met kattenkwaad
Hij doet alles wat niet mag

Refrein (1x)

Jan Klaassen, Jan Klaassen, Jan Klaassen kom nu hier
De gordijn gaan al open, we tellen nu tot vier

1,2,3,4 komt er nog wat van 5,6,7 we wachten al zo lang
Klap maar in je handen - (*klap geluid*)
Stamp maar op de grond - (*stamp geluid*)
We blijven dat nu doen tot Jan Klaassen komt

1,2,3,4 komt er nog wat van 5,6,7 we wachten al zo lang
1,2,3,4 komt er nog wat van 5,6,7 we wachten al zo lang
1,2,3,4 komt er nog wat van 5,6,7 we wachten al zo lang
(*Naar wens herhalen; muziek langzaam uitdraaien*)